

Degenen die ik liefheb verlaat ik,  
om degenen die ik liefhad, terug te vinden.

## *Mevrouw Lydie Wittebrood*

**echtgenote van de heer Willy Droeshaut**

geboren te Zottegem op 19 februari 1948  
en overleden te Zottegem op 18 februari 2023

De burgerlijke plechtigheid waartoe u  
vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de Aula van  
Uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem, op zaterdag 25 februari 2023 om 10.00 uur  
Na de plechtigheid zal Lydie thuis een plaatsje krijgen bij haar familie.

Een laatste stil moment bij Lydie kan op woensdag tussen 16u en 18u

**Met dank aan:**

huisartsenpraktijk Balegem

**Rouwcorrespondentie:**

**online condoleren [www.depauwzwalm.be](http://www.depauwzwalm.be)**

Familie Droeshaut - Wittebrood

p/a Uitvaartzorg De Pauw

Zij blijft verder leven in het hart van:

haar echtgenoot

Willy Droeshaut

haar kinderen en kleinkind

Geert en Cynthia Droeshaut - Van Durme

Gianni Droeshaut

haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Delen ook in dit verdriet

De families Wittebrood - Reynaert en Droeshaut - Rouckhout



Haar glimlach en  
haar zorgen  
zijn voorbij  
haar lieve aandacht  
voor de daagse dingen  
die door haar hoofd  
en door haar  
vingers gingen  
en alles wat ze was  
voor u en mij.